

KAMPGAZET

Vers scoutsnieuws uit Hamont-Achel

KAPOENEN

Koning Arthur leidt de weg

WELPEN

De redders van alle tijden

JONG-VERKENNERS

Koken en stappen, meer moet dat niet zijn

VERKENNERS

Na een kleine omweg toch terecht



KAMPGAZET

En't gaat vooruit

Net over de helft van het kamp en het lijkt al haast voorbij. Er werd gestapt en gezwommen en heel veel stoofvlees gegeten.

Koning Arthur neemt nog steeds de kapoenen mee op tal van queestes om zo zijn koninkrijk te heroveren.

De welpen zijn in volle strijd met Rodnick, een gemene tijdmeester die alle werelden ooit wil veroveren.

De jong-verkenners doen hun uiterste best weerstand te bieden tegen de Duitse bezetter maar worden afgeleid door bijzaken zoals kookdag en dagtocht.

De verkenners zijn dan toch eindelijk uit Hongarije geraakt en veilig en wel geland op de kampgrond.

Al dit en meer in de nieuwe Kampgazet!

Wat de pot schaft...

7 Augustus (Gitaar muziek)

Ontbijt: Korn-flakes (Cornflakes)

Middag: Red Hot Varkensoren - Spinaziestoempication (Slasoep met Varkensoren met spinaziestoemp)

Avond: Hail on your parade (Een laagje hagelslag gespreid over een beboterde boterham)

Slaapmutsje: Milky toy soldier (Warme melk met soldatenkoek)



Legolas was in al de haast voor het kamp T-shirts vergeten in te pakken. De fourage kon hem echter niet in de put laten zitten en ging voor hem dan nieuwe halen. Legolas was echter niet geheel tevreden...

(Wie Legolas in deze T-shirt wil zien zal naar de diavond moeten komen op oktober, hij wou zo niet in de krant komen)

8 Augustus (Romeo's meets Nostalgie)

Ontbijt: Every bread you take , every ham you eet (Boterham Hesp)

Middag: Medly van smeerkaas, speculaas en chocolade gebracht door de boterhameo's

Avond: Shot trough the heart and you're stoofvlees (Stoofvlees met gebakken patatten en appelmoes)

Slaapmutsje: Strawberry pap forever (Aardbeienpap)

DAG 7

Kapoenen

De kapoenen and the Holy Grail



De kaart

Plots kwamen er twee ridders van de ronde tafel naar de kapoenen die Arthur gevolgd hadden, Lancelot en Galahad. Handig, want de kapoenen hadden ook twee rechtelijn-schetsen gekregen van de oude man. De kapoenen verdeelden zich in twee gelijk-waardige ploegen

en elke ploeg vond een helft van een kaart die ze konden samenvoegen.

De ontvoering

De graal lag in het Demsterwoud, diep in het Demsterwoud. Dit wilde zeggen dat ze met nog gevaarlijkere wezens te maken kregen. Het werd snel duidelijk dat ze weer hun angsten moesten overwinnen. Tijdens het wandelen naar de plek werden ze gevolgd door schepsels. De kapoenen werd verteld dat dit the real deal is en dat ze zelfs

De kapoenen hebben weer een zot avontuur achter de rug. Een van de oudste queestes is volbracht. Iedereen kan dus stoppen met zoeken, de Heilige Graal is gevonden! De queeste begon toen we een oude man op zijn sterfbed tegen kwamen. Hij vertelde over zijn levenswerk, dat hij nu niet meer kan afwerken, het vinden van de graal. Hij gaf zijn edele taak dus door aan de dappere kapoenen.

en lazen zelf zonder problemen de schetsen.

Aan het einde van de schetsen vonden ze bomen met vreemde runen in gekerfd, runen zo oud dat zelfs Merlijn ze niet kende. Natuurlijk zijn de kapoenen ongelofelijk pienter en konden ze die zelf ontcijferen. Hierdoor ontdekten ze een plek waar ze moesten graven



niet moeten proberen te vechten maar dat ze gewoon moesten vluchten en eerst zichzelf in veiligheid moesten brengen als er iets zou gebeuren. De schepsels schoten een pijl die Galahad trof. De kapoenen hadden goed geluisterd en vluchtten dus weg. Ze lieten echter de moed niet zakken en zochten verder naar de

Graal. Ze vonden die dan ook niet veel later. Hij werd wel bewaakt door vier wachters. De kapoenen deden toen hun sandalen uit en trokken hun stoute schoenen aan. Ze besprongen de wachters en na een episch gevecht wisten ze de graal te pakken te krijgen.

En nu???

De kapoenen beslisten dat ze hun vriend Galahad niet aan zijn lot zouden overlaten en zijn ondertussen druk bezig met een plan te beramen voor de bevrijding. We houden u op de hoogte!

Welpen

Ik ben de machtigste tijdmeester die ooit bestaan heeft. Nu ligt de wereld aan mijn voeten. Ik beschik over een leger tijdpiraten en Tijdsgeesten hebben geen vat op mij. Door mij is de Tijdsraad niet meer. Ik zal regeren over chaos. Mijn plan om de wereld te veroveren zou als volgt gaan: wanneer ik over het tijdsamulet beschik, kan ik waar ik wil, wanneer ik wil tijdreizen. Zo kan ik veranderingen aanbrengen in verleden, heden en toekomst. Zo word ik machtiger en machtiger. Zo zal ik wereldheerschappij bekomen, in elke tijd, nu en voor altijd. Dit zou allemaal gebeuren indien de welpen niet zouden bestaan. Ze dwarsbomen mij door mijn veranderingen recht te zetten. De Mona Lisa die

door mij niet gemaakt is, heeft Da Vinci door hen opnieuw geschilderd. De Eerste Wereldoorlog, die door Duitsland gewonnen was, hebben de welpen opnieuw gewonnen in naam van België met een zeeslag-offensief. Ze slopen binnen in de Duitse legerkampen en achterhaalden de coördinaten van de vloot.

Ze hebben mij het tijdsamulet kunnen ontvreemden. Gisteren wilden ze het vernietigen. Voor dit ritueel hadden ze tijdgoud nodig, dat ze gingen halen bij de notoire Pablo Ijscar. Na een spelletje maffia kregen ze het goud en samen met



hun vriend, doctor professor Baltimore Kirchoff, gingen ze het vernietigen. Hier heb ik echter een stokje voor gestoken. Hun vriend is gedood en ik heb het tijdsamulet opnieuw in mijn bezit.

Hier sta ik dan, op de vooravond van mijn overwinning die de tijdslijn voor eeuwig zal veranderen. Ik zal winnen. Ik ben Rodnick.



Jong-Verkenners

De jong-verkenners hadden kookdag. Iedere patrouille stelt zijn eigen menu samen en maakt deze dan zo goed mogelijk klaar.

Het is de belangrijkste dag om de kooktotem in de wacht te slepen maar ook de dag waarop het traditionele kampeten de baan moet ruimen voor een driegangenmenu.



DAG 8

Kapoenen, Welpen en Jong-Verkenners

Elk kamp is het een speciaal moment. Sommigen kijken er naar uit, anderen verafschuwen het idee alleen al: dagtocht!

We trekken er een hele dag op uit om samen te stappen, door de natuur, langs dorpen en langs steden. Zo verkennen we de omgeving van onze kampgrond. Het doel is meestal een zwembad maar voor velen is de tocht zelf al goed genoeg.



Verkenners

Na een lange reis door Hongarije hebben de verkenners eindelijk de kampgrond bereikt. Ze maakten een hele hoop mee in dat verre land. Hier zijn al vast enkele hoogtepunten.

Vertrekken op driedaagse verschilt van persoon tot persoon. ▶



◀ We verbleven nog drie dagen aan het Balatonmeer.

Leider Jordi had het alvast naar zijn zin tot nu toe. ▶



Aan goed eten hadden we geen tekort dit kamp. Een enorme merci aan de beste fourage die je op een kamp kan hebben, zonder jullie was het ons niet gelukt.



Geen druppel regen gehad dit kamp tot de voorlaatste nacht daar verandering in bracht. Prachtige taferelen over het meer. 5 minuten later zijn we toch maar even gaan schuilen.



Fourage

Dagtocht, de mannen een hele dag weg op stap, hun eten mee. Dat moet voor de fourage wel heel gemakkelijk zijn.

Jammer genoeg niet. 's Avonds moeten die jongens ook eten en na zo'n hele dag stappen en zwemmen kunnen we u verzekeren dat ze honger hebben. Wij moesten dus een hele dag aardappels jassen en winkelen. Bovendien was er heel wat chaos aan het zwembad waardoor we alles ook in goede banen moesten leiden. Wat was er dan gebeurd? Wanneer onze stappers aankwamen aan het zwembad bleek dit volzet te zijn. We konden pas om half zes binnen en het was



net drie uur geweest. Een probleem want wat zouden we nu doen?

Gelukkig was er een speeltuin vlakbij waar de jongens zich konden uitleven tot er weer plaats in het zwembad was. Dan konden ze nog twee uur zwemmen voor ze weer naar de kampgrond gebracht moesten worden.

En de verkenners dan?

Ondertussen waren de verkenners geland in Eindhoven en zouden wij hen zoals afgesproken komen ophalen, maar we waren volop bezig met kapoenen, welpen en jv's op een goede plek te krijgen. Drukte alom.

Gelukkig hebben de verkenners veel geduld en kan de fourage alles aan.

Tegen de avond was iedereen veilig en wel op de kampgrond en was het eten klaar zodat ze konden genieten van een heerlijke portie stoofvlees met gebakken patatten (buiten de verkenners, het stoofvlees was op en zij moesten het stellen met varkensoren en appelmoes).

